

“Gods recht en verlossing”

n.a.v. Heidelbergse Catechismus Zondag 5 en Romeinen 3:9-31

Hervormde Gemeente te Noorden

22 november 2020



Vraag 12: Nu wij naar Gods rechtvaardig oordeel straf in tijd en eeuwigheid verdiend hebben, hoe kunnen wij aan deze straf ontkomen en weer in genade aangenomen worden?

God wil dat aan zijn gerechtigheid wordt voldaan. Daarom moeten wij òf zelf òf door een ander volkomen betalen.

Vraag 13: Maar kunnen wij zelf betalen?

Op geen enkele manier. Wij maken de schuld juist elke dag groter.

Vraag 14: Kan een schepsel dat alleen maar schepsel is, voor ons betalen?

Nee, want ten eerste wil God geen ander schepsel straffen voor de schuld die de mens gemaakt heeft; Ten tweede kan ook geen schepsel dat alleen maar schepsel is, de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen.

Vraag 15: Wat voor een Middelaar en Verlosser moeten wij dan zoeken?

Een Middelaar die een echt en rechtvaardig mens is en toch sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen: die tegelijk echt God is.

Nu wij toch straf verdienen, is er een mogelijkheid dat we toch weer bij God kunnen komen? Dat kan, als wij voldoen aan Gods gerechtigheid.

Wat betekent Gods gerechtigheid?

Het is een eigenschap van God en wil zeggen dat God trouw is aan Zichzelf en aan Zijn Woord. Wat God wil moeten wij dus doen.

Kunnen wij daaraan voldoen?

Nee, door de zonde.

Kunnen we die schuld dan betalen?

Nee dat gaat niet, elke dag wordt de schuld groter.

Is er dan iemand anders die voor ons kan betalen, zoals mijn ouders dat bijv. voor mij doen?

Nee, want we zijn zelf schuldig en de schuld is veel te groot.

Wat dan?

We hebben iemand nodig die mens is en toch de schuld kan dragen, daarom moet Hij God zijn.

Hoe noem je zo iemand?

Een Middelaar tussen God en mens.

- Een nieuw stuk in de catechismus (zondag 5 t/m 31): Verlossing,
- Vorige keer geëindigd met het beeld van de rotonde: er is maar één weg en dat is omhoog...
- De kernvraag is: Hoe krijg ik een genadig God?

1. Het probleem

- Een hartenvraag van de leerling uit Heidelberg
 - o Ja, oordeel verdient, maar hoe kan het goed komen, is er een middel, een mogelijkheid?
 - Verlang om met God te zijn
 - Je weet het, God is rechter Die het beslist, en toch moet ik bij Hem Zijn
- Bijzondere vraag naar zekerheid
 - o Dit blijkt uit de samenhang, enerzijds erkenning en anderzijds gebed om genade
- Eerste antwoord: Geloof in de HEERE Jezus Christus, en u zult zalig worden (Hand 16:31)
 - o De catechismus doet dat niet, hij wil ons verder brengen in het Woord en bij God.

- God wil dat aan Zijn gerechtigheid wordt voldaan...
 - o 'Gerechtigheid' is een eigenschap van God.
 - o Gerechtigheid betekent recht doen
 - God is trouw aan Zichzelf en Zijn karakter
 - Wij mensen worden opgeroepen om God te eren door Hem recht te doen,
 - o Gods reactie is straf op de zonde.
 - Straf is een soort betaling, een genoegdoening waardoor het gedane onrecht weer 'recht' gezet wordt en de verstoorde balans weer hersteld wordt.

2. Een afgewezen oplossing

- Zelfoplossing
 - o Bij God komen willen we allemaal en daar doen we graag wat voor...
 - o God zegt...op geen enkele manier kom je dichterbij Mij.
 - o Erger nog: de schuld wordt veel groter
 - Als U Heere op de ongerechtigheden let, wie zal voor U bestaan? (Psalm 130:3)
- Ander die het oplost
 - o Heersende gedachten toen: Aflaat / Maria
 - o Nee, een zoon hoeft niet te boeten voor de vader en een vader niet voor de zoon (Ez 18:4)
 - God is een God van recht, wie schuldig is, is schuldig
 - o Nee, want een schepsel kan het niet dragen al die toorn van God, eerst niet van zichzelf, laat staan van de ander. (Psalm 49:8-9 / Nah 1:6)
- Onze oplossingen bieden geen oplossing, maar we maken de schuld nog groter
 - o Erkennen en God niet loslaten, want Hij heeft de oplossing

3. De benodigde Middelaar

- Hij is echt / waarachtig en rechtvaardig mens
 - o Een mens uit één stuk en die in alles voldoet en dus niet voor zichzelf hoeft te betalen
- Hij is echt / waarachtig God
 - o Goddelijke kracht om de toorn te dragen
- Niemand minder dan Jezus Christus, de Middelaar tussen God en mens
 - o Zie de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven (Jesaja 7:14).
 - o Want een kind is ons geboren... en men noemt Zijn Naam ... Sterke God (Jesaja 9:5).
 - o God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien (Gen 22:8).
- Onze ladders omhoog op de rotonde verdwijnen, dat is de les: wij kunnen het niet, maar het evangelie is: het hoeft ook niet
 - o Opnieuw komt het Kruis van boven naar beneden
 - Soms ergerniswekkend, maar toch eindelijk gerechtigheid voor God en uw ziel.
 - o Bent u met het Lam van God tevreden?