

*Informatieboekje
zondagsschool*

„Immanuël“

God zij met ons



Index

Inleiding

Doel van de zondagsschool

Historie

Programma

Leiding

Zendingsprojecten en financiën

Materiaalkeuze

Slotwoord

Namen leidinggevenden

Inleiding

Voor u ligt het informatieboekje van zondagsschool Immanuël van de Nederlandse Hervormde Kerk uit het Noordse Dorp.

Dit informatieboekje is tot stand gekomen om meer duidelijkheid en informatie te geven over de zondagsschool.

Het boekje is bedoeld voor ouders en andere belangstellenden.

We wensen u veel leesplezier toe!

Doel van de zondagsschool

Immanuël betekent: God zij met ons.

Op de zondagsschool vertellen we op eenvoudige wijze het evangelie van Jezus Christus.

We zingen samen, bidden samen, luisteren naar het Woord.

Met elkaar zijn we bezig rondom het Woord van God.

We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het leeftijdsniveau en belevingswereld van uw kind.

De zondagsschool is een belangrijk onderdeel van het gemeentelven. In verschillende bijbelgedeelten wordt de nadruk gelegd op hoe belangrijk het onderwijs is vanuit de Bijbel.

¶ Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaders geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen .. ¶

(Psalm 78: 5-7)

Wij mogen de kinderen helpen en ondersteunen om met God en voor God te leven in deze wereld.

Historie

De zondagsschool werd opgericht in 1978. Onze gemeente had op dat moment geen zondagsschool en een aantal mensen nam het initiatief om daar verandering in te brengen.

Er werd gestart met twee groepen. Eén groep in de kerk, één groep in de toen nog oude consistorieruimte naast de kerk. Van 11.00 tot 12.00 uur kwamen we bij elkaar.

Er werden vergaderingen gehouden, zonder dat er een bestuur was. Dit ontstond pas later. Er gingen een paar mensen op pad om zich te laten informeren over materiaal en werkwijze.

De zondagsschool sloot zich toen aan bij de Nederlandse Hervormde Zondagsschoolbond op Gereformeerde grondslag.

Later werd de oude paardenstal naast de pastorie verbouwd tot kerkelijke ruimte, De Ruif, waar naast kringwerk, ook de groep met de jonge kinderen van de zondagsschool haar intrek nam.

In september 2007 werden, vanwege het aantal kinderen dat deelnam, de twee groepen samengevoegd tot één groep met kinderen van 4 t/m 12 jaar. Na een periode van een ander tijdstip, gaan we nu na de kerkdienst aan de slag tot 12.15 uur.

Programma

Na de kerkdienst (rond 11.00 uur) beginnen we met een beker limonade en wat lekkers erbij.

We zingen samen enkele liedjes met behulp van de beamer, waarbij we ook er ook even aan denken om lekker te bewegen.

Hierna bidden we met elkaar, ook voor dingen die de kinderen zelf aandragen. Vervolgens leren de kinderen een tekst of een psalm.

Hierna gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 naar de consistorie en zij horen daar het Bijbelverhaal op hun niveau en we laten het aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. We zorgen voor verdieping bij het Bijbelverhaal. De kinderen leren zelf te lezen uit de Bijbel (HSV) en samen spreken we over het verhaal wat gelezen is met eventueel een verwerking.

De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven in de ruimte boven de consistorie en horen daar het Bijbelverhaal, waarbij we met beeldmateriaal het verhaal vertellen.

Enkele malen per seizoen vertellen we een zendingsverhaal of een verhaal met een link naar de Bijbel. Samen gaan we hier in gesprek over.

Hierna is er een verwerking. Soms is het één verwerking voor allebei de groepen. Het kan ook zo zijn dat de jonge kinderen en oude kinderen een eigen verwerking hebben of dat er keuze is tussen de verwerkingen.

Bij de activiteit houden we rekening met de interesses en met variatie hierin. Voorbeelden van activiteiten zijn: spel, werken met klei, figuurzagen, verven.

Om 12.15 uur sluiten we af met gebed en worden de kinderen opgehaald of gaan ze naar huis.

Afwezigheid

Soms kan het voor komen dat uw kind niet aanwezig kan zijn op bij de zondagsschool. Zou u dit al ruim van tevoren aan willen geven bij de leiding of via het mailadres zondagsschool@hervormdegemeentenoorden.nl

De leiding

De groep leidinggeevenden bestaat op dit moment uit 6 personen. De leidinggeevenden worden persoonlijk gevraagd om mee te helpen tijdens het zondagsschooluur. Soms is er ook in het kerkblad en/of Hervormd Noorden en/of de website een oproep voor nieuwe leidinggeevenden.

Aan het begin van het seizoen vergaderen we met elkaar en we bespreken hier het nieuwe seizoen. Plannen worden gemaakt, de voorbereidingen voor een nieuw seizoen worden opgestart. Gedurende het seizoen vergaderen we een aantal maal om alles voor te bereiden zoals o.a. kerstfeest, paasliederen, slotdag.

Voor een zondagsschooluur word je ingedeeld voor de jonge of de oudere kinderen. Je bereidt het Bijbelverhaal voor jouw groep voor. De leidinggevende die voor de jonge kinderen zorgt, verzorgt ook de verwerking. De leidinggevende die de oudere kinderen begeleidt, heeft de algemene leiding over het geheel (bidden, zingen).

We zijn ook blij met de hulp van helpers. Deze (voornamelijk) jongeren bieden ons hulp bij verwerkingen die meer begeleiding vragen zoals bijv. figuurzagen.

Het zondagsschoolseizoen begint na de opening van het winterwerk (een zondag in september). Tijdens de kerstvakantie is er geen zondagsschool. Ook de eerste zondag van de herfst- en voorjaarsvakantie is er geen zondagsschool. Het seizoen sluiten we op 1^{ste} paasdag af, door met elkaar in de kerk paasliederen te zingen. We nemen dan ook afscheid van de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en dan catechisatie kunnen gaan volgen.

Functies

Als leidinggeevenden hebben we de volgende activiteiten:

- Deelnemen aan de vergaderingen
- Het verzorgen van de zondagsschooluren
- Organiseren van het kerstfeest
- Rondsturen van kaarten aan jarige kinderen die lid zijn van de gemeente
- Mogelijkheid om een cursus of een toerustingavond bij te wonen van stichting Opwekking
- Stukjes schrijven voor het kerkblad, Hervormd Noorden en de website
- Ouders/ gemeente op de hoogte houden van de activiteiten
- Verzorgen van de liederen die met Pasen voor de dienst gezongen worden
- Slotdag organiseren

Zendingsprojecten

Elk seizoen sparen we voor een zendingsproject. De kinderen mogen hiervoor een kleine financiële bijdrage meenemen. Deze bijdrage is geheel vrijwillig. Aan het begin van het zondagsschooluur staat er een bus of een spaarpot klaar om deze bijdrage erin te doen.

Door de leidinggevenden wordt er aan het begin van het seizoen een keuze gemaakt voor een zendingsproject. De collecte tijdens het kerstfeest van de zondagsschool is ook bestemd voor dit doel. Twee keer per jaar legen we de busjes en doneren het geld aan het gekozen doel.

De afgelopen jaren hebben we o.a. gespaard voor Bijbels in China, ondersteunen van gemeenteleden die in de zending werken en voor Irak.

Extra financiën

Voor o.a. het knutselen en het kerstfeest hebben wij ook geld tot onze beschikking. Dit wordt door de diaconie aan ons overgemaakt. Dit is een vast bedrag per jaar.

Van het geld uit de zendingsbusjes wordt dus geen knutselmateriaal gekocht voor de zondagsschool.

Materiaalkeuze

We schaffen materiaal aan via Stichting Opwekking, IKEG, maar ook via de HGJB. Internet biedt ook een schat aan informatie en daar maken wij ook gebruik van om het thema waar we over werken te ondersteunen.

De afgelopen jaren hebben we veel materialen verzameld in de kast waar we ook gebruik van maken om ideeën op te doen.

Zelf schaffen we ook knutselmateriaal aan, zodat er afwisseling is in de activiteiten.

Slotwoord

Wij hopen dat u door dit informatieboekje een duidelijk beeld heeft gekregen van de zondagsschool.

Mocht u belangstelling hebben om leiding te geven of een keer te komen kijken, dan bent u van harte welkom!

We vinden het wel fijn als u dit van tevoren even overlegt met de contactpersoon.

Ook wanneer u onze gemeente bezoekt, is uw kind van harte welkom op de zondagsschool.

Namens de zondagsschoolleiding,
tot ziens!

Leidinggevenden

Hetty Bos (penningmeester)

Arianne Weststrate

Henriëtte van Oosterom (notulist)

Denise Gorissen

Joke van Veen

Quinta Kerkhoven